

De joodse raad heeft er gezeteld toen de deportaties begonnen. Joden moesten zich daar verzamelen, het was de Hollandse Schouwburg (ik hoop dat dit u wat zegt) maar dan in het klein. Zij werden, begeleid door Amstelveense politie en de NSB-burgemeester, naar de halte Kalfjeslaan gebracht voor verder transport. Burgemeester Haspels weigerde dat te doen en moest aftreden. Ik denk dat dit deel van de Amstelveense geschiedenis bij de meeste Amstelveners onbekend is. Belangstelling voor de geschiedenis van de oorlog in Amstelveen is hier wel, maar er zijn weinig materiële herinneringen aan die uitzonderlijke tijd, behalve de bunker.

Ik denk aan de familie Heidenheim die zo blij was dat ze hier hun toevlucht hadden gevonden en die volop deelnamen aan het sociale leven. Op zaterdag hoefden ze maar 200 meter te lopen om naar hun kleine synagoge in de Randwijcklaan te gaan. Dit gebouwtje is door zijn geschiedenis essentieel voor de cultuurhistorie van Amstelveen, daar weegt de prijs van een nieuwbouwhuis niet tegenop. Er is al zo weinig over, Het beeld wordt wrang als je bedenkt dat Amstelveen de bunker, als overblijfsel van de Duitse bezetting, wil behouden. Daar ben ik het overigens helemaal mee eens. Maar het zou een verkeerd signaal zijn als Amstelveen de bunker koestert en het sjoeltje opoffert aan een duur woonhuis. Alsof er nooit wat gebeurd was. Ken en gedenk uw geschiedenis.”

Vervolgens diende de oppositie op 13 december een motie in dat Randwijcklaan 13 voor Amstelveen behouden moest worden. Zie bladzijde 268. En het tij leek te zijn gekeerd.



De schrijver van dit boek ontdekte dat er in Keulen stolpersteine liggen voor Arthur en Betty Heidenheim. In het voorjaar van 2018 bezocht Mart Benders met nabestaanden van de familie Heidenheim die Stolpersteine in Keulen.



Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de Duitse kunstenaar **Gunter Demnig** (foto). Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme. In Friesland worden deze gedenktekens stroffelstiennen genoemd, in Vlaanderen ook wel gedenkkasseien.



Amstelveen heeft in januari 2021 te kennen gegeven geen bezwaar meer te hebben tegen het plaatsen van stolpersteine.

